

TOT SLOT

Op de voorgaande bladzijden van dit themanummer is gerapporteerd over de eeuwenoude geschiedenis van de Duitse Orde. Over 800 jaren van geloof, van idealen, van missie, van successen in velerlei opzicht en op velerlei terrein. Maar ook over neergang, verlies en tegenslag. Dat de Orde een rijke historie heeft, zal niemand betwisten. Wellicht zal een enkeling zich afvragen of deze eerbiedwaardige institutie ook vandaag de dag nog ademt, nog leeft, of deze Orde vorm weet te geven aan de oude idealen, gestoken in een nieuwe jas.

Een buitenstaander zal misschien vermoeden dat deze oude instelling zich vooral concentreert op het bestuderen van haar glorieus verleden en het prolongeren van de oude tradities. Dit vermoeden is ten dele juist, maar onvolledig, zéér onvolledig.

De kennis van het verleden, de traditie en het decorum zijn geen onbelangrijke zaken om in stand te houden. Zij dragen bij aan het doel van de Ridderlijke Duitse Orde. Zij motiveren de taak van de Balije van Utrecht.

Toen enige jaren geleden de kans zich voordeed de oude behuizing aan de Springweg in Utrecht weer te betrekken, is een deel van het complex verworven en verantwoord gerestaureerd. Een bouwcommissie, bestaande uit enkele leden van het kapittel, heeft zich met groot enthousiasme van die taak gekweten.

Het archief van de Orde, dat onder optimale condities wordt beheerd, vormt een bron van gegevens en inspiratie voor studenten uit diverse disciplines. Publicaties zijn daarvan het resultaat.

Cultuurhistorisch gesproken speelt de Orde dus een actieve rol, maar al deze aspecten vormen niet de hoofdzaak.

Wat is dan het doel? Wat is de wezenlijke taakstelling? Kort en heel simpel gezegd: helpen! Hulp verlenen aan zieken en gewonden was de opdracht in het Heilige Land, hulp verlenen aan mensen in nood, hier en nu, is nog steeds het parool. Vanuit haar christelijke overtuiging tracht de Orde te helpen, over een breed front, zonder aanzien des persoons en zonder ruchtbaarheid. Hulp aan zieken en gewonden, net als toen dus, maar ook steun aan mensen die in onze geavanceerde en gecompliceerde samenleving achterop raken of van het rechte pad afdwalen. Het klinkt misschien wat pathetisch. De praktijk echter, is anders: juist heel zakelijk. Want om goed te kunnen helpen moet efficiënt gewerkt worden, met inzet en met deskundigheid.

De Orde prijst zich gelukkig dat zij leden telt die de goederen en bezittingen met expertise kunnen beheren, zodat daaruit aanzienlijke revenuen voortvloeien. En daarnaast staan degenen, die de niet-aflatende stroom van aanvragen voor financiële ondersteuning zorgvuldig toetsen met kennis van zaken, met gezond verstand, in samenspraak met anderen, maar vooral ook met gevoel.

Is terugzien op het afgelegd parcours de moeite waard, de weg vóóruit is minstens zo uitdagend. De Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht, durft met vertrouwen voort te gaan. Er is immers voor haar nog veel te doen.

A. van Harinxma thoe Slooten, landcommandeur